

Είναι οι πειρατές η λύση;

Στην Ελλάδα είναι κόμμα μόλις δύο μηνών. Στην Ευρώπη υπάρχουν από το 2006. Μίλούν για άμεση δημοκρατία, για διαφάνεια, για ισότητα μεταξύ πολιτών και πολιτικών, για άρση της αισιοδοσίας, για αξιοκρατία... Πράγματα απλά, άμεσα εφαρμόσιμα, όπως ήδη άλλωστε εφαρμόζονται σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Δεν διαθέτουν χρήματα για προεκλογικό αγώνα γιατί απλούστατα δεν έχουν χορηγούς! Γραφεία τους είναι το ίντερνετ και τόπος συγκέντρωσης οι καφετέριες! Αυτό που μου άρεσε προσωπικά είναι ότι για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον μας, δεν δέχονται να αποφασίζουν οι 300 βο"υ"λευτές μας αλλά μέσω δημοψηφίσματος εμείς για εμάς.

Είναι αποδεδειγμένο και γνωστό σε όλους μας ότι το υπάρχον πολιτικό μας σύστημα είναι ήδη πολύ διαβρωμένο και προβληματικό. Κανείς μας δεν πιστεύει κανένα πολιτικό αφού όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μας οδήγησαν στη σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση και όχι μόνο...

Και τα 5 κόμματα της βουλής έχουν βαλτώσει από πειστικές ιδέες και από προτάσεις που ίσως να έδιναν κάποια λύση στα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα που αυτή την στιγμή πραγματικά υποφέρουν. Όλοι ψαχνόμαστε στις επερχόμενες εθνικές εκλο-

γές με παρό τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την δυνατότητα που μας δίνουν μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, την ψήφο μας. Αυτές οι εκλογές κατά την γνώμη μου είναι πολύ σημαντικές. Ίσως οι σημαντικότερες των τελευταίων 30 ετών. Είναι όμως η κοινωνία μας έτοιμη να κόψει τον ομφαλιού λόρδο με το υπάρχον κουρασμένο και ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα; Είναι η κοινωνία μας έτοιμη για ριζικές αλλαγές όπως για παράδειγμα να σταματήσουμε να ζητάμε ρουσφέπια και εξυπηρετήσεις; Μπορούμε να αρχίσουμε από εδώ και στο εξής να λειπουργούμε με κοινωνική αλληλεγγύη και αξιοκρατία;

Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για πλήρη διαφάνεια και πλήρη πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις ένωμο συμφέρον;

Όλες αυτές οι απαντήσεις πιστεύω ότι θα διθούν μέσω των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών.

Το γεγονός όμως είναι ότι μέσω του ερχομού των πειρατών και στην Ελλάδα αρχίζουν να αλλάζουν ήδη οι πολιτικοί μας κοινωνικοί συσχετισμοί. Αφού απ' όπι φαίνεται ήδη έχουν αρχίσει να ταράζουν τα λιμνάζοντα νερά της πολιτικής ζωής του τόπου μας. Το μέλλον τους ανήκει...